

Verslag route Escharen (77km)

Vandaag, zondag 21 juli, stond de tocht naar Escharen op het programma.

Vanuit alle windrichtingen kwamen er renners aangefietst om te verzamelen bij ons vaste verzamelpunt de Bron. Maar liefst 13 leden en 2 gastrenners stonden aan het vertrek.

Om klokslag 9.00 uur vertrokken we met z'n allen richting Boekel.

Eerder dit jaar stond er ook een tocht naar Escharen op het programma. Toen hebben we ook de plaatsen Wanroij, Mill, Escharen, Gassel en Beers aangeraakt. Door het kiezen van wat andere wegen, een lusje hier en een afsteek daar, maakt het de tocht weer heel anders. Zeker een route om in het programma te houden.



Rondom zagen we de lucht dichttrekken en het wolkendek nam toe. Het dreigde te gaan regenen, maar het weer was ons goed gezind.

Na ongeveer 45 kilometer hadden we een pauze gepland rondom Beers. Het eerste koffieadres was niet echt een succes. We waren welkom, maar er werd vriendelijk doch dringend verzocht om onze fietsen in de fietsenstalling te plaatsen, onbeheerd en uit het zicht.

Dat moet je tegen wielrenners niet zeggen. We waren het er unaniem over eens dat we op zoek moesten gaan naar een ander koffieadres.

Gelukkig waren we even verderop wel welkom.

De eigenaar hielp ons zelfs met het herinrichten van het terras zodat we mooi bij elkaar konden zitten.

De complimenten aan de eigenaar van 't Wapen van Beers. Omdat er niemand op de foto wilde (gewoon vergeten), hebben we de charmante en vriendelijke bediening maar op de foto gezet. Na het drinken van een kopje koffie, thee en cola vertrokken we rond de klok van elfen weer richting Mill.



Via allerlei mooie landweggetjes kwamen we iets na twaalfen weer in Handel aan.

Volgende week zondag staat er weer een gezamenlijke tocht op de agenda.

Let op! We vertrekken om 8.30 uur.