

Verslag Tourtocht Liempde zondag 4 April

Eindelijk is het dan zo ver, we gaan we koersen. Sinds de aankondiging van het bestuur vorige week heb ik geen oog meer dicht gedaan.

Om 8:30 gaan we van start vanaf "de Bron" met alle 60 tourclub leden richting Liempde via Best.

Het zonnetje schijnt en het is al 21°C en er wordt weinig of geen wind verwacht.

Ik zet me meteen op kop en aangemoedigd vanuit de ploegleiderswagen en alle supporters op de terrasjes langs de kant van het parcours komt de snelheid niet meer onder de 38 km/u. Na precies 40 km hebben we pauze en genieten we binnen bij de airco van een lekker bakje koffie.

Ondanks de 85 km op kop win ik ook nog eens de eindsprint en als dank daarvoor word ik door de andere leden netjes thuis afgezet.

En toen.....ging de wekker af. Ik moet opschieten anders kom ik te laat. Van mijn droom komt niet veel uit: We zijn maar met 11 man (en na Son nog maar met 10), het is 4°C en er waait een schraal windje.

We verrekken met 3 groepjes precies volgens de huidige corona regels.

De benen voelen niet goed aan omdat ik zo nodig vrijdag gek moest doen met de MTB. Geen ploegleiderswagen en supporters langs de weg en over open terrasjes nog maar te zwijgen.

In Son, op een klein brugje, wordt Jan van G. nog aangevallen door een hond maar door zijn supersnelle reactie wordt erger voorkomen.

Ook wordt niet ik maar Marco door de groep netjes thuis afgezet onder het mom van "Hij woont nu zo ver weg dat hij nooit alleen thuis kan komen".

Het enigste wat wel klopte met mijn droom is dat de koffiepauze precies halverwege de route was. Al met al hebben we toch lekker gefietst.

Fijne Pasen allemaal.